

Parochieblad Vijlen-Lemiers-Holset



St. Martinuskerk Vijlen



St. Catharinakerk Lemiers



St. Lambertuskerk Holset

1 december 2023 tot en met 31 december 2023

Cluster Vijlen-Lemiers-Holset

Pastoor Schuffelers, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen

Telefoon 043-3061500/06-20663417.

E-mail: pastorschuffelers@hotmail.com

Diaken Klinkenberg

Telefoon 043-4552829.

E-mail: r.klinkenberg@laudybouw.nl

E-mail cluster: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl

Website cluster: www.vijlenparochiecluster.nl

St. Martinusparochie Vijlen

Telefoon 043-3061500. E-mail: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl

Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL29RABO0155601113

Koster: Jan Limpens; telefoon 06-18931834

Heilige missen

Zondag 3 december 10.00 uur Eerste zondag van de Advent

Kerkelijk zangkoor

Jaardienst Yvonne Janssen-Mohnen; gestichte jaardienst ouders Johan Delnoy en Suzanne Prumpeler en overledenen van de familie; jaardienst Louis Gulpen en tevens voor Annie Gulpen-Habets; Lambert Janssen en familie Janssen

Donderdag 7 december 19.00 uur H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

Zondag 10 december 10.00 uur Tweede zondag van de Advent

Ensemble Vocaal Vaals

Gestichte jaardienst ouders Mariege en Johan Bock-Thewissen; jaardienst Sjeu Jehae; Maria Hamaekers-Jehae

Donderdag 14 december 19.00 uur H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

Zondag 17 december 10.00 uur Derde zondag van de Advent

Zeswekendienst Wiel van Tilburg; Jan Renardie (verjaardag)

14.30 uur Kerstconcert

Donderdag 21 november 19.00 uur

Zondag 24 december

10.00 uur Vierde zondag van de Advent

Kerstavond

18.00 uur Gezinsmis

22.00 uur Nachtmis

Kerkelijk zangkoor, vanaf 21.30 uur Kerstliederen

John Kohl en Piet Klein

Maandag 25 december 10.00 uur Hoogfeest van Kerstmis

Dinsdag 26 december 10.00 uur H. Stefanus, eerste martelaar

Kerkelijk zangkoor

1^e jaardienst Funs Gulpen; Piet Loo; Jesper Mohnen

Donderdag 28 december 19.00 uur Onnozele kinderen

Zondag 31 december 10.00 uur H. Familie, feest

St. Catharinaparochie Lemiers

Misintenties: Astrid Thewissen; telefoon 043-3065088 of 06-41398659;
e-mail: ca.thewissen@gmail.com

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:
NL65RABO0152596666 of NL50INGB0001044683
t.n.v. St. Catharinakerk-gezinsbijdrage
Koster: Frans Evers; telefoon 06-18875363

Heilige missen

Vanaf 1 december is de heilige Mis op zaterdagavond niet meer om 18.00 uur, maar om 17.30 uur!!!!

Zaterdag 2 december 17.30 uur Eerste zondag van de Advent

Dinsdag 5 december 19.00 uur

Zaterdag 9 december 17.30 uur Tweede zondag van de Advent

Dinsdag 12 december 19.00 uur

Zaterdag 16 december 17.30 uur Derde zondag van de Advent

Dinsdag 19 december 19.00 uur

Zaterdag 23 december 17.30 uur Vierde zondag van de Advent

Voor levende en overleden leden van de buurtvereniging Mamelis.

Zondag 24 december 20.00 uur Kerstavond

KMK/CCK

Maandag 25 december 11.15 uur Hoogfeest van Kerstmis

Dinsdag 26 december 11.15 uur H. Stefanus

Jaardienst Yentl Lengeling; Jozef Pleijers en Annie Pleijers-Cruz

St. Lambertusparochie Holset

Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus

Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351

Heilige missen

Zondag 3 december 11.15 uur Eerste zondag van de Advent

Gezongen H. Mis.

12.30 uur Doopsel Roan Jongen

Maandag 4 december 13.45 uur

Ter ere van de H. Geneveva; voor alle intenties uit het intentieschrift voor de maand november

Zondag 10 december 11.15 uur Tweede zondag van de Advent

Gezongen H. Mis.

Ouders Chris en Mini Huis-Lux en zoon Wiel Huis

Maandag 11 december 13.45 uur

Ter ere van de H. Geneveva

Zondag 17 december 11.15 uur Derde zondag van de Advent

Gezongen H. Mis.

Maandag 18 december 13.45 uur

Ter ere van de H. Geneveva

Zondag 24 december Kerstavond

11.15 uur Geen H. Mis!!!

19.00 uur Nachtmis

Gezongen H. Mis

Maria Vandeberg-Baart (Gerti)

Maandag 25 december 11.15 uur Hoogfeest van Kerstmis

Gezongen H. Mis

Dinsdag 26 december 11.15 uur H. Stefanus

Heilige Missen tijdens de Kerstdagen

Kerstavond valt op zondagavond. Om toch de gelegenheid te geven de vierde zondag van de Advent te vieren is er in Lemiers op zaterdagavond 23 december om 18.00 uur gewoon een heilige Mis. Op zondag 24 december is in Vijlen om 10.00 uur een heilige Mis. In Holset is er op zondagmorgen 24 december **geen** heilige Mis.

Zondag 24 december Kerstavond

18.00 uur	Vijlen, gezinsmis
19.00 uur	Holset, nachtmis
20.00 uur	Lemiers
21.30 uur	Vijlen, Kerstliederen
22.00 uur	Vijlen, nachtmis

Maandag 25 december Hoogfeest van Kerstmis

10.00 uur	Vijlen
11.15 uur	Holset
11.15 uur	Lemiers

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag

10.00 uur	Vijlen
11.15 uur	Holset
11.15 uur	Lemiers

Verandering mistijd zaterdagavond in Lemiers

Met ingang van 1 december stopt pastoor Broekhoven definitief zijn werkzaamheden in Vaals. Op dit moment is de nieuwe pastoor voor de parochies Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset, pastoor Pisters, wegens ziekte nog niet inzetbaar. Monseigneur Schnackers is bereid gevonden om per 1 december in Vaals de reguliere vieringen te verzorgen. De overige vieringen, zoals uitvaarten, huwelijken en doopsels zal pastoor Schuffelers overnemen met hulp van diaken Klinkenberg.

Deze situatie maakt het noodzakelijk dat het misrooster voor de vier parochies aangepast wordt, mede omdat monseigneur Schnackers niet altijd inzetbaar is. Concreet betekent dit dat de mistijden op zaterdagavond voor

Lemiers en Vaals aangepast moeten worden, zodat pastoor Schuffelers bij verhindering van monseigneur Schnackers de beide vieringen op zaterdagavond voor zijn rekening kan nemen.

Daarom is vanaf 1 december in Lemiers de avondmis op zaterdag om 17.30 uur en in Vaals om 19.00 uur.

Overleden

Op vrijdag 3 november hebben we met velen in de kerk van Vijlen afscheid genomen van Wiel van Tilburg. Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar. Dat zij die nu achterblijven in de boodschap van het eeuwig leven hun steun, kracht en troost mogen kunnen vinden.

Ensemble Vaals Vocaal

Op 10 december luistert het Ensemble Vaals Vocaal om 10.00 uur in de kerk van Vijlen de heilige eucharistie op.

Het Ensemble Vaals Vocaal is een dubbelkwartet met geschoolde en geselecteerde mannenstemmen uit het heuvelland. Ze zingen in principe a capella. Ze zullen de heilige eucharistie opluisteren met byzantijnse gezangen uit de byzantijnse liturgie.

Het is een goede doelen ensemble dat zingt voor de stichting 'Mamita Alice'. Deze stichting ondersteunt 'Mama Alice' opgericht door Frederique Kallen uit Noorbeek. De stichting helpt heel in het bijzonder de straatkinderen in Ayacucho in het Andesgebergte in Peru. Alle opbrengsten gaan naar deze kansarme kinderen uit de achterstandswijken van deze stad. Frederique woont in Peru en zorgt met haar team voor medische en psycho-sociale zorg en onderwijs, waardoor straatkinderen weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Al meer dan 3000 kinderen hebben zo al uitzicht gekregen op een duurzaam betere toekomst. Een droom van Frederique is ook mogen uitkomen: een eco-lodge in het Andesgebergte met restaurant, speeltuin en andere zaken, waardoor genoemde kinderen als kok en serveerster werk hebben en geld in Peru zelf opgebracht wordt.

Op www.mamitaalice.org is meer informatie te vinden.

Aan het einde van de eucharistieviering houden de leden van het ensemble een deurcollecte voor dit goede doel.

Maar er kan ook een gift gedaan worden op NL95RABO0316313793 t.n.v. Mamita Alice

Kerstconcert

Op zondag 17 december is traditiegetrouw weer het kerstconcert in de kerk van Vijlen. Het concert begint om 14.30 uur.

Het concert wordt verzorgd door Gemengd Zangkoor St. Gregorius o.l.v. Jos Beckers en Angeline Scheijen op piano en harmonie St. Martinus o.l.v. Luc Scholtes. Verder zullen ook jeugdleden van de harmonie hun bijdrage leveren.

Het concert wordt afgesloten met samenzang en na afloop is er nog een nazit met koffie en kerstbrood in de BMA.

Filmavond

Op vrijdag 15 december is er weer de traditionele filmavond. Deze wordt gehouden in het BMA-gebouw en begint om 19.30 uur. De film die we te zien krijgen is 'Agent of Grace'. Hitler komt aan de macht in Duitsland. Wat kan Dietrich Bonhoeffer in zijn eentje tegen de nazi's beginnen? Hij vraagt zich af: "Mag ik de andere kant opkijken of moet ik echt iets doen" ? Met die vragen worstelt deze Lutherse predikant en hij neemt een besluit. Hij gaat werken voor de Abwehr -de militaire inlichtingendienst- van het Duitse leger, die tegelijkertijd ook het centrum van het lokale verzet tegen Hitler is. Bonhoeffer is betrokken bij verschillende operaties tegen het regime, totdat hij in 1943 gearresteerd wordt. Zijn overtuiging kost hem uiteindelijk op 39-jarige leeftijd het leven. De film mag een inspiratiebron zijn voor alle christenen. Bonhoeffer spreekt over -en- handelt naar zijn geloof, hoop en liefde. Bonhoeffer is een theoloog van wereldfaam in de christelijke wereld. Zijn geschriften, gedachten en handelen spreken ook nu nog tot de verbeelding en hebben ook ons -in onze tijd- veel te vertellen.

Ter dekking van de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De kerststal bestaat 800 jaar

Geen Kerstmis zonder kribbe. In menig huiskamer, kerk en zelfs in bedrijven of langs de openbare weg wordt in december een kerststal opgezet. Er zijn ook heel wat plaatsen met een levende kerstgroep. Dit jaar wordt Kerstmis heel speciaal. Het is namelijk precies 800 jaar geleden dat de kerststal zoals wij die nu kennen werd geïntroduceerd. De kerstgroep met Maria, Jozef en het Jezuskind, met de herders en de os en de ezel hebben we te danken aan Sint-Franciscus van Assisi. Vóór 1223 werd er hooguit een kribbe met een

beeld van het kindje Jezus geplaatst. Precies 800 jaar geleden kreeg Franciscus van paus Honorius III toestemming om het kersttafereel met levende personen voor te stellen. In het bos bij Greccio in Italië bouwde hij een stalletje. Op Kerstavond werd vóór dat stalletje de Heilige Mis opgedragen, waarbij het idee was dat het Goddelijk Kind zelf onder de gedaante van brood en wijn aanwezig zou zijn. De legende vertelt: 'Toen Franciscus het Evangelie zong en gekomen was bij de woorden '...en legde hem neder in de kribbe..', knielde hij neer om het geheim van de menswording te overwegen en zie in zijn armen kwam een kindje, omstraald van schitterend licht.' De door hem opgericht orde van minderbroeders (franciscanen) hebben de volksdevotie rondom het stalletje van Bethlehem in de eeuwen daarna wereldwijd verspreid. Er bestaan zelfs verenigingen van mensen die kerstgroepen sparen. Dit najaar is ook een boek verschenen over 800 jaar Kerststal.

Kerstgedachte

kunnen we nog wel Kerstfeest vieren
terwijl de haat nog steeds regeert
de een de ander niet waardeert
maar probeert zijn leven te verzuren.
wie is nog vrienden met zijn burens
waar is de ware kerstgedachte
de tijd van kaarsjes en muziek
van vrede en van romantiek
de commercie poetst het nog iets op
maar toch, bij Kerst wil je vrede
een nieuw begin, met frisse moed
wat ging er dit jaar niet goed?
elk voor zichzelf, wij egoïsten
die ons in de anderen vergisten
of was ons eigenbelang het doel?
waar blijft het echte kerstgevoel?

© Rita Arends