

Parochieblad Vijlen-Lemiers-Holset



St. Martinuskerk Vijlen



St. Catharinakerk Lemiers



St. Lambertuskerk Holset

1 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023

Cluster Vijlen-Lemiers-Holset

Pastoor Schuffelers, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen

Telefoon 043-3061500/06-20663417.

E-mail: pastoorschuffelers@hotmail.com

Diaken Klinkenberg

Telefoon 043-4552829.

E-mail: r.klinkenberg@laudybouw.nl

E-mail cluster: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl

Website cluster: www.vijlenparochiecluster.nl

St. Martinusparochie Vijlen

Telefoon 043-3061500. E-mail: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl

Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL29RABO0155601113

Koster: Jan Limpens; telefoon 06-18931834

Heilige missen

Zondag 1 oktober 10.00 uur Zes-en-twintigste zondag door het jaar

Kerkelijk zangkoor

Lambert Janssen en familie Janssen

Donderdag 5 oktober 19.00 uur

Zondag 8 oktober 10.00 uur Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

Kerkelijk zangkoor

Leden en overleden leden en donateurs van zangkoor St. Gregorius; jaardienst Hub Loozen

Donderdag 12 oktober 19.00 uur

Zondag 15 oktober 10.00 uur Acht-en-twintigste zondag door het jaar

Donderdag 19 oktober 19.00 uur

Zondag 22 oktober 10.00 uur Negen-en-twintigste zondag door het jaar

Gestichte jaardienst Nellie Meertens-Rijstenbil; ouders Renardie-Baltus, zoon Jan en schoonzoon Hub; Bertha en Jan Schepers-Niks; Jesper Mohnen (verjaardag)

Donderdag 26 oktober 19.00 uur

Zondag 29 oktober 10.00 uur Dertigste zondag door het jaar

Jaardienst Frank Spobeck

St. Catharinaparochie Lemiers

Misintenties: Astrid Thewissen; telefoon 043-3065088 of 06-41398659;

e-mail: ca.thewissen@gmail.com

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL65RABO0152596666 of NL50INGB0001044683

t.n.v. St. Catharinakerk-gezinsbijdrage

Koster: Frans Evers; telefoon 06-18875363

Heilige missen

Dinsdag 3 oktober 19.00 uur

18.40 uur Rozenkrans

Zaterdag 7 oktober 18.00 uur Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

Gestichte jaardienst Johan Biermans en Agnes Biermans-Crutz;
gestichte jaardienst Annie Pleijers-Crutz en Jozef Pleijers; jaardienst
ouders Schijns-Schwanen

Dinsdag 10 oktober 19.00 uur O.L.V. Sterre der Zee

18.40 uur Rozenkrans

Zaterdag 14 oktober 18.00 uur Acht-en-twintigste zondag door het jaar

Dinsdag 17 oktober 19.00 uur H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

18.40 uur Rozenkrans

Zaterdag 21 oktober 18.00 uur Negen-en-twintigste zondag door het jaar

Dinsdag 24 oktober 19.00 uur

18.40 uur Rozenkrans

Zaterdag 28 oktober: geen H. Mis!!!

Zondag 29 oktober 15.00 uur Allerheiligen/Allerzielen

Aansluitend zegening van de graven

Gestichte jaardienst Jozef en Lenie Hendriks-Lux en familie; gestichte
jaardienst ouders Wiel Ruijters en Sofie Ruijters-Groten

Dinsdag 31 oktober 19.00 uur

18.40 uur Rozenkrans

St. Lambertusparochie Holset

Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus

Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351

Heilige missen

Zondag 1 oktober 11.15 uur Zes-en-twintigste zondag door het jaar

Gezongen H. Mis.

Maandag 2 oktober 13.45 uur HH. Engelbewaarders

Ter ere van de H. Geneveva; voor alle intenties uit het intentieschrift voor de maand september

Zondag 8 oktober 11.15 uur Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

Gezongen H. Mis.

Maandag 9 oktober 13.45 uur

Ter ere van de H. Geneveva

Zondag 15 oktober 11.15 uur Acht-en-twintigste zondag door het jaar

Gezongen H. Mis.

Heins Kriescher (verjaardag); 2^e jaardienst Maria Vandeberg-Baart

Maandag 16 oktober 13.45 uur

Ter ere van de H. Geneveva

Zondag 22 oktober 11.15 uur Negen-en-twintigste zondag door het jaar

Gezongen H. Mis

Maandag 23 oktober 13.45 uur

Ter ere van de H. Geneveva

Zondag 29 oktober 11.15 uur Allerheiligen/Allerzielen

Met aansluitend zegening van de graven

Gezongen H. Mis

Gestichte jaardienst Elisa Waelen en Hub Nicolaye; gestichte jaardienst Jo Nicolaye

Maandag 30 oktober 13.45 uur

Tere van de H. Genoveva

Attentie voor heilige Missen in Lemiers 28 en 29 oktober

In het weekeinde van zaterdag 28 en zondag 29 oktober wordt in Lemiers Allerheiligen en Allerzielen gevierd met de zegening van de graven op het kerkhof. De heilige Mis zal daarom op zondag zijn om 15.00 uur waarna aansluitend de graven worden gezegend. De avondmis op zaterdag 28 oktober zal daarom komen te vervallen.

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de kerk het hoogfeest van Allerheiligen en op 2 november vieren we Allerzielen, de gedachtenis van alle overleden gelovigen. Voor onze drie parochies wordt dit concreet als volgt ingevuld:

Holset

Zondag 29 oktober om 11.15 uur viering van Allerheiligen/Allerzielen, waarbij met name de overledenen vanaf 1 november vorig jaar worden herdacht. Aansluitend worden de graven op het parochiekerkhof gezegend.

Lemiers

Zondag 29 oktober om 15.00 uur viering van Allerheiligen/Allerzielen, waarbij met name de overledenen vanaf 1 november vorig jaar worden herdacht. Aansluitend worden de graven op het parochiekerkhof gezegend.

Vijlen

Woensdag 1 november om 19.00 uur viering van Allerheiligen
Zondag 5 november om 15.00 uur Allerzielenlof, waarbij met name de overledenen vanaf 1 november vorig jaar worden herdacht.
Aansluitend worden de graven op het parochiekerkhof gezegend.

Allerheiligen en Allerzielen

Met Allerheiligen staan we stil bij alle heilige mensen die ooit geleefd hebben en nu bij God in de hemel zijn. Daarbij gaat het niet alleen om degenen die officieel heilig verklaard zijn, maar juist ook om die mensen die in de luwte hebben geleefd en waar niemand meer aan denkt. Maar dat maakt hen niet minder heilig. In de ogen van God is iedereen heilig die voorbeeldig heeft geleefd, een voorbeeld is geweest voor anderen.

De dag na Allerheiligen is het Allerzielen. Dan staan we stil bij alle mensen die gestorven zijn. We denken dan speciaal aan familieleden, vrienden en bekenden en als parochies denken we met name aan hen van wie we sinds Allerzielen vorig jaar in de kerk afscheid hebben genomen. We bidden nog eens extra voor hun zielenrust en zegenen de graven op het kerkhof. Het is een moment om stil te staan bij de eindigheid van ons aardse leven en vooruit te kijken naar ons leven bij God.

We zullen in onze parochies met name gedenken:

Holset

Frits Boormans	92 jaar
Kethy Kerstgens	92 jaar
Vera Franssen-Bleijlevens	75 jaar
Anneke Nix-Kikken	91 jaar
Dieter Piatkiewitz	83 jaar

Lemiers

Leo Niessen	88 jaar
Annaberth Froitzheim-Kaubo	67 jaar
Peter Bodelier	94 jaar
Maria Kremer-Hendriks	91 jaar
Mathieu Langohr	95 jaar
Jan Hofman	79 jaar

Vijlen

Funs Gulpen	82 jaar
Bertha Schepers-Niks	81 jaar
Mia Hounjet-Senden	80 jaar
Jan Schepers	78 jaar
Maria Heijenrath-Jaminon	95 jaar
Stephan Ummels	86 jaar
Hubert Geerkens	94 jaar
Fienie Baggen-Loozen	83 jaar
Vic Blume-Schrouff	85 jaar
Peter Loo	92 jaar
Pierre Bertram	87 jaar
John Kohl	72 jaar
Annie Saive-Flas	89 jaar
Annie Gulpen-Habets	91 jaar
Mia Laschet-Larik	88 jaar

Alles heeft zijn uur; voor alles wat er onder de hemel gebeurt, is er een vaste tijd. Een tijd van geboren worden en een tijd van doodgaan. Een tijd van planten en een tijd van oogsten. Een tijd van afbreken en een tijd van opbouwen. Een tijd van huilen en een tijd van heerlijk lachen. Een tijd van in de rouw zijn en een tijd van plezier maken. Een tijd van zoeken en een tijd van verliezen. Een tijd van bewaren en een tijd van alles maar weggooiden. Een tijd van zwijgen en een tijd van spreken. Alles heeft zijn tijd. Alles wat de Enige maakte is goed op zijn tijd. *(Vrij naar Prediker 3,1-4)*

Een tijd van samenzijn ging voorbij,
de uren van samen leven met wie ons dierbaar was, is verstreken,
het beminnen, huilen, lachen, hopen en strijden zijn voorbij gegaan.

Toen kwam de tijd van afscheid nemen.

Soms te vroeg,
soms onverwacht,
soms na een lange weg,
soms als een schok,

soms als een opluchting,
maar altijd met verdriet om wat voorbij ging.
Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten.
Wij herinneren ons de gezichten van onze dierbaren.
Hun ogen die wij zagen, die ons zagen,
die wij gezien hebben, die ons gezien hebben
die we nog zien als we aan hen denken...
Wij herinneren ons hun namen
en wij noemen hun namen, nu, in deze stilte.
We steken voor ieder van hen een lichtje aan,
om het licht dat zij waren
om het licht waarin ze zijn opgenomen
bij onze Lieve God
die al onze lieve doden behoedt en behoudt.
En om het licht dat zij altijd zullen zijn
in ons hart.

Oktobermaand – Rozenkransmaand

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571. De paus had destijds alle christenen opgeroepen de Rozenkrans te bidden, om de overwinning via Maria te verkrijgen. Deze slag is toen zo snel en wonderbaarlijk overwonnen door de christenen, dat men ze toeschrijft aan Maria. Sindsdien zien katholieken de Rozenkrans als een sterk geestelijk wapen, om in de strijd voor het goede te overwinnen.