

Parochieblad Vijlen-Lemiers-Holset



St. Martinuskerk Vijlen



St. Catharinakerk Lemiers



St. Lambertuskerk Holset

1 mei 2023 tot en met 31 mei 2023

Cluster Vijlen-Lemiers-Holset

Pastoor Schuffelers, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen

Telefoon 043-3061500/06-20663417.

E-mail: pastorschuffelers@hotmail.com

Diaken Klinkenberg

Telefoon 043-4552829.

E-mail: r.klinkenberg@laudybouw.nl

E-mail cluster: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl

Website cluster: www.vijlenparochiecluster.nl

St. Martinusparochie Vijlen

Telefoon 043-3061500. E-mail: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl

Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL29RABO0155601113

Koster: vacant

Heilige missen

Donderdag 4 mei 19.00 uur

1^e jaardienst Edmund Binko; Tienieke Mohnen-Rompen en tevens Michel Mohnen en Barbara Mohnen-Duizens en kinderen en kleinkinderen

Zondag 7 mei 10.00 uur Vijfde zondag van Pasen

H. Mis bij Maria-monument

Kerkelijk zangkoor

Lambert Janssen en familie Janssen; Bertha Schepers-Niks (buurt Vijlenstraat) en voor Jan Schepers; Wiel Demollin en leden, overleden leden en donateurs van het Maria-comité

Donderdag 11 mei 19.00 uur

Louis Gulpen

Zondag 14 mei 10.00 uur Zesde zondag van Pasen

Kerkelijk zangkoor

Funs Gulpen (offergang); gestichte jaardienst Peter en Maija Hamers-Vluggen; gestichte jaardienst Joen Hamers en Lies Hamers-Heyenrath

14.00 uur Doopsel Macy Morsman-Claessens

Donderdag 18 mei 10.00 uur Hemelvaart van de Heer

Kerkelijk zangkoor

Zondag 21 mei 10.00 uur Zevende zondag van Pasen

Zeswekendienst Pierre Bertram

Donderdag 25 mei 19.00 uur

Zondag 28 mei 9.30 uur Pinksteren

Viering van de eerste heilige Communie

Maandag 29 mei 10.00 uur Tweede Pinksterdag

Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Kerkelijk zangkoor

St. Catharinaparochie Lemiers

Misintenties: Astrid Thewissen; telefoon 043-3065088;

e-mail: ca.thewissen@gmail.com

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL65RABO0152596666 of NL50INGB0001044683

t.n.v. St.Catharinakerk-gezinsbijdrage

Koster: Frans Evers 06-18875363

Heilige missen

Dinsdag 2 mei 19.00 uur

Donderdag 4 mei 19.00 uur 4-mei-herdenking

Zaterdag 6 mei 18.00 uur Vijfde zondag van Pasen

Dinsdag 9 mei 19.00 uur

Zaterdag 13 mei 18.00 uur Zesde zondag van Pasen

Jozef Hendriks en Lenie Hendriks-lux

Dinsdag 16 mei 19.00 uur

Woensdag 17 mei 19.00 uur Hemelvaart van de Heer

Zaterdag 20 mei 18.00 uur Zevende zondag van Pasen

Gestichte jaardienst Pierre en Elisa Loo-Jaegers en overleden familieleden

Dinsdag 23 mei 19.00 uur

Zaterdag 27 mei 18.00 uur Pinksteren

Dinsdag 30 mei 19.00 uur

St. Lambertusparochie Holset

Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus

Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351

Heilige missen

Maandag 1 mei 13.45 uur H. Jozef de arbeider

Ter ere van de H. Genoveva; voor alle intenties uit het intentieschrift van de maand april

Zondag 7 mei 11.15 uur Vijfde zondag van Pasen

Gezongen H. Mis.

Maandag 8 mei 13.45 uur

Ter ere van de H. Genoveva

Zondag 14 mei 11.15 uur Zesde zondag van Pasen

Gezongen H. Mis. Bijzondere intentie

Maandag 15 mei 13.45 uur Alle bisschoppen van Maastricht

Tere van de H. Genoveva

Donderdag 18 mei 11.15 uur Hemelvaart van de Heer

Gezongen H. Mis. Guillaume Ploumen en Tonny Ploumen-Francort

Zondag 21 mei 11.15 uur Zevende zondag van Pasen

Gezongen H. Mis.

Maandag 22 mei 13.45 uur

Ter ere van de H. Genoveva

Donderdag 25 mei 12.00 uur Huwelijk Guillaume Beugels en Danique

Prevo

Zondag 28 mei 11.15 uur Pinksteren

Gezongen H. Mis

Maandag 29 mei 11.15 uur Tweede Pinksterdag

Gezongen H. Mis. Ter ere van de H. Genoveva

Hemelvaart

Meester, voordat U weggaat
willen wij nog zoveel weten,
wat moeten wij doen met zieken
en zij die zijn bezeten?

Wie zal ons steunen, helpen
als U naar de Vader gaat,
hoe moeten wij dan leven
geef ons toch Uw raad!

Wij kunnen U niet missen
en steunen zo op U,
U gaf ons toch een opdracht
maar hoe doen wij dat dan nu?

Wees niet bezorgd of angstig,
vertrouw op wat Ik zeg,
Ik baan het pad voor jullie
en dán eerst ga Ik weg!

Je kunt echt niets bereiken
zonder de Heilige Geest,
Hij is Trooster en een Helper
als Hij komt is het een feest!

Ik laat jullie niet als wezen
achter zonder Mij,
Mijn Geest zal krachtig werken
verheug je dus, wees blij!

Pinksteren

Veel mensen kennen het bijna niet meer
De blijdschap van het Pinksterfeest
Toch vieren Christenen dit elk jaar weer
Maar niet meer zoals het is geweest.

Men weet niet meer wat Pinksteren is
Ja, een extra vrije dag misschien
Maar waarom, wat is de betekenis
Veel mensen houden het voor gezien.

Toch hoort men de kerkklokken luiden
Die roepen een ieder om te komen
Om jong en oud, om allen te beduiden
Dat Gods Heilige Geest is gekomen.

Wat Jezus beloofde na Zijn hemelvaart
Hij, die liefde is, laat ons nooit alleen
Hij is ons vertrouwen meer dan waard
Hij zond de Heilige Geest naar ons heen.

Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest
Hij die in ons wil wonen en werken
Dit gedenkt de kerk op het Pinksterfeest
En wil ons geloof in Hem versterken.

Word vervuld met de Heilige Geest
Want de vrucht van de Geest is goedheid

Trouw, blijdschap, maar liefde het meest
Zachtmoedigheid en vriendelijkheid

Dit alles geeft één en dezelfde Geest
Als wij door de Geest van God leven
Is ons leven één groot Pinksterfeest
Als door de Heilige Geest gedreven.

4-mei-herdenking

Op donderdag 4 mei vindt om 19.00 uur in de kerk van Lemiers de herdenking van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog plaats. Deze herdenking wordt om 20.00 uur afgesloten bij het oorlogsmonument tegenover de kerk.

Rozenkransgebed

In de maand mei wordt in de kerk van Lemiers weer traditiegetrouw voorafgaand aan de heilige Mis vanaf 18.40 uur de rozenkrans gebeden.

H. Mis bij Maria-monument

De meimaand is van oudsher de maand die speciaal toegewijd wordt aan de heilige Maagd Maria. Traditiegetrouw wordt dit in Vijlen op een bijzondere manier ingevuld door de heilige Mis van de eerste zondag van de meimaand, dit jaar dus zondag 7 mei, om 10.00 uur te vieren bij het Maria-monument. Om 9.30 uur vertrekken we vanaf de kerk naar het Maria-monument om daar dan de heilige Mis te vieren. Bij slecht weer is de heilige Mis om 9.45 uur in de kerk van Vijlen.

Meimaand, Mariamaand, Maria Moeder van de Kerk

De aanduiding van Maria als 'Moeder van de Kerk' is reeds oud. Het decreet van 3 maart verwijst naar de H. Augustinus, die schreef dat Maria de moeder is van de ledematen van de Kerk, omdat zij door haar liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk. Sinds 2018 wordt op de tweede Pinksterdag het feest van Maria, Moeder van de Kerk gevierd, de Kerk die haar geboorte ziet in het Pinksterfeest.

Kerk zijn is Maria zijn, want Maria heet: Moeder van de kerk. Niet omdat ze grootse dingen heeft gedaan, daarvoor was ze te arm van geest en te

eenvoudig van hart, maar omdat ze God grote dingen heeft laten doen in haar leven. Is Maria moeder van de kerk dan gaat haar verhaal verder in haar kinderen.

Kerk zijn is Maria zijn: is gemeenschap zijn die in haar schoot leven draagt: het leven van de Verrezenen; gemeenschap van mensen die zwanger zijn van Hem, en hun hele doen en laten op Hem afstemmen, zodat Hij kan geboren worden in onze praktijk van goedheid, van vrede en gerechtigheid, van inkeer en inzet.

Kerk zijn is Maria zijn: gemeenschap van mensen die zich laten bezielen door de Geest van de Onuitsprekelijke, die zich inleven in Hem zodat Hij zich kan uitleven in ons: En dat heeft niets van doen met man of macht, noch met berekening of prestatie, maar alles met de bereidheid om "Ik zal er zijn voor u" de rode draad te laten zijn in denken, doen en spreken.

Kerk zijn is Maria zijn: gemeenschap die het leven dat ze draagt toewijdt aan God en niet aan eigen eer. Is ook: Hem zoeken op momenten dat je Hem kwijt bent, en aanvaarden dat Hij anders is dan onze verlangens en dromen.

Kerk zijn is Maria zijn: gemeenschap die aanwezig is waar het leven feest is, maar ook waar de wijn op is en het leven verwatert tot oppervlakkigheid en leegte. Is de pijn en de zorgen van mensen delen en in Gods handen leggen, en alleen maar zeggen: doe wat Hij u zeggen zal.

Kerk zijn is Maria zijn: is elkanders vader, moeder, broer en zus zijn, verbonden zijn, niet door banden van het bloed, maar door het doen van wat God wil.

Kerk zijn is Maria zijn, is blij zijn, en zingen dat het magnifiek is dat God grote dingen doet in kleine mensen: dat in de wereld van God de kleinen worden groot gemaakt, de armen overvloed kennen en de eenvoudigen vooraan staan.

Maria, beeld en Moeder van de Kerk. In haar mogen wij onze bestemming herkennen: zoals zij horen wij thuis, nu en later, in die wereld waar Hij die heet "Ik zal er zijn" de kern is, begin en einde is van alle leven. Waar God gebeurt.

Carlos Desoete

Uitvaarten

Op dinsdag 4 april hebben we in de kerk van Vijlen afscheid genomen van Pierre Bertram, die in de leeftijd van 87 jaar in de Heer is overleden.

Op zaterdag 22 april vond de uitvaartplechtigheid van Piet Loo in de kerk van Vijlen plaats. Hij mocht de gezegende leeftijd van 92 jaar bereiken.

Op zaterdag 29 april namen we in de kerk van Lemiers afscheid van de 94-jarige Peter Bodelier.

Dat zij mogen rusten in Gods hemelse vrede en de nabestaanden in de boodschap van de verrijzenis hun steun, kracht en troost mogen vinden.

Eerste heilige Communie

Op zondag 28 mei vieren we Pinksteren, maar in de kerk van Vijlen ook de eerste heilige Communie van Babs Aarts, Naud Bergmans, Myrthe Bulles, Jens Kicken, Eva Schins, Niels Thelen, Rick Vaessen, Yente Vanwersch en Nathan Vluggen

De viering begint om 9.30 uur!

Heiligdomsvaart Aken

Tussen 9 en 19 juni is er een uitgebreid programma met liturgievieringen en culturele evenementen in het kader van de Heiligdomsvaart te Aken. Alle informatie is te vinden op: www.heiligtumsfahrt-aachen.de

Het thema van de Heiligdomsvaart is "Wie denk je dat ik ben" (Mt 16,15).

Op de tweede dag van de Heiligdomsvaart – zaterdag 10 juni – is er een Euregionale pelgrimstocht vanaf het Drielandenpunt in Vaals naar de Dom in Aken. Belangstellenden lopen die dag vanaf het Drielandenpunt naar de Katschhof in het centrum van Aken. De wandeltocht van ongeveer 6 kilometer start op zaterdag 10 juni om 8.00 uur vanaf het Drielandenpunt in Vaals. Onderweg zijn er enkele korte bezinningsmomenten. De verwachting is dat de pelgrims rond 10.00 uur bij de Dom aankomen. Om 9.45 uur kunnen belangstellenden voor wie de hele route te lang is zich op de Sankt-Jakobplatz in Aken aansluiten. Van daaruit is het niet ver meer naar de Dom. Om 11.00 uur is er een openluchtmis. Na de viering is er gelegenheid om de Dom te bezoeken en de relieken te vereren. Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid lunchen. Om 15.00 uur is er een korte gebedsdienst met slotzegen in het klooster van de zusters franciscanessen in de Elisabethstraße. Wie wil kan daarna teruglopen naar Vaals of op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer terugreizen. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via: <https://www.bisdome-roermond.nl/aken>