

Parochieblad Vijlen-Lemiers-Holset



St. Martinuskerk Vijlen



St. Catharinakerk Lemiers



St. Lambertuskerk Holset

4 maart 2023 tot en met 31 maart 2023

Cluster Vijlen-Lemiers-Holset

Pastoor Schuffelers, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen

Telefoon 043-3061500/06-20663417.

E-mail: pastoorschuffelers@hotmail.com

Diaken Klinkenberg

Telefoon 043-4552829.

E-mail: r.klinkenberg@laudybouw.nl

E-mail cluster: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl

Website cluster: www.vijlenparochiecluster.nl

St. Martinusparochie Vijlen

Telefoon 043-3061500. E-mail: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl

Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL29RABO0155601113

Koster: vacant

Heilige missen

Zondag 5 maart 10.00 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Kerkelijk zangkoor. Gestichte jaardienst ouders Finy en Wiel Houben-Schmetz tevens voor zoon Ger; jaardienst Leo Janssen; jaardienst Jan Mullenders; jaardienst ouders Frans en Lisa Pelzer-Meessen; Lambert Janssen en familie Janssen; Bertha Schepers-Niks (buurt Vijlenstraat) en Jan Schepers

Donderdag 9 maart 19.00 uur H. Francisca Romana, religieuze

Zondag 12 maart 10.00 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd
Jaardienst Elly Spierts-Theelen en tevens voor Hub Spierts en zoon Armand; ouders Renardie-Baltus, zoon Jan en schoonzoon Hub

Donderdag 16 maart 19.00 uur

Zondag 19 maart 10.00 uur Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Viering patroonsfeest Schutterij St. Joseph Vijlen

Kerkelijk zangkoor. Zeswekendienst Stephan Ummels; José Hons-Horbach (naamfeest)

Donderdag 23 maart 19.00 uur H. Turibius, bisschop

Zondag 26 maart 10.00 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Donderdag 30 maart 19.00 uur

St. Catharinaparochie Lemiers

Misintenties: Astrid Thewissen, Rijksweg 61; telefoon 043-3065088;
e-mail: ca.thewissen@gmail.com

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:
NL65RABO0152596666 of NL50INGB0001044683
t.n.v. St.Catharinakerk-gezinsbijdrage
Koster: Frans Evers 06-18875363

Heilige missen

Zaterdag 4 maart 18.00 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Voor leden en overleden leden loterijclub Verenigde Vrienden.

Dinsdag 7 maart 19.00 uur HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen

Zaterdag 11 maart 18.00 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd

Stephan Ummels

Dinsdag 14 maart 19.00 uur

Zaterdag 18 maart 19.15 uur Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Gestichte jaardienst Jozef Hermans en Jozefina Hermans-Werker; gestichte jaardienst Ignaz Bulles en Maria Bulles-Vaessen; Hans Kremer; Jozef Hendriks en Lenie Hendriks-Lux

Dinsdag 21 maart 19.00 uur

Albert von Thimus

Zaterdag 25 maart 18.00 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Annie Pleijers-Cruz vanwege verjaardag en Jozef Pleijers; gestichte jaardienst Ciska Thewissen-Franssen

Dinsdag 28 maart 19.00 uur

St. Lambertusparochie Holset

Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus

Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351

Heilige missen

Zondag 5 maart 11.15 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Gezongen H. Mis. Gestichte jaardienst Sjef Vandeberg; Maria Vandeberg-Baart; jaardienst Jeanny Keulers en Leo Theunissen

Maandag 6 maart 13.45 uur

Ter ere van de H. Genoveva; voor alle intenties uit het intentieschrift van de maand februari

Zondag 12 maart 11.15 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd

Gezongen H. Mis

Maandag 13 maart 13.45 uur

Ter ere van de H. Genoveva

Zondag 19 maart 11.15 uur Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Gezongen H. Mis.

Maandag 20 maart H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
Ter ere van de H. Genoveva

Zondag 26 maart 11.15 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Gezongen H. Mis

Maandag 27 maart 13.45 uur
Ter ere van de H. Genoveva

Veertigdagentijd

Zo spreekt de Heer,

Op de dag dat u vast, zoekt u nog uw voordeel en beult u uw slaven af.
U kijft en krakeelt als u vast en slaat er boosaardig met uw vuisten op
los. Zie, bij een vasten als dit dringt uw stem niet in den hoge door.

Is dat soms het vasten dat Ik verkies, is dat een dag waarop de mens zich
vernedert? Zijn hoofd als een riet laat hangen en op de grond liggen in
zak en as: noemt u dat soms vasten, en een dag die de Heer behaagt?

Is dít niet het vasten zoals Ik het verkies:

Boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de
onderdrukten hun vrijheid hergeven, en alle jukken doorbreken?

Is vasten niet dit:

Uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw
huis; een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor
uw broeder?

Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig
dicht; dan gaat uw gerechtigheid voor u uit, en sluit de heerlijkheid van
de Heer uw stoet.

Als u dan roept, geeft de Heer u antwoord, en smeekt u om hulp, dan zal
Hij zeggen: 'Hier ben Ik!'

Jesaja 58,3-8

Breng ons tot bezinning

Scheppende God,
in deze veertig dagen en nachten
oriënteren wij ons op U
en op de weg die U met ons gaat.
Er zijn vele crises in onze wereld gaande
die ons zorgen baren:
de oorlog in Oekraïne,
de klimaatverandering,
de groeiende kloof tussen rijk en arm,
de problemen rond de opvang van zoveel vluchtelingen
en de aanvallen op de democratie.
Breng ons tot bezinning, God
en geef ons een diep besef dat U alleen God bent, de Enige.
Laat uw woord over ons opgaan
in onze eenzaamheid en angsten wijs ons uw wegen.
Maak ons tot vredebrengers in uw Naam,
tot mensen die barmhartigheid bewijzen
met oog en hart voor de heelheid van de schepping
en voor de noden van al uw mensen.
Laat deze tijd van bezinning, onthouding en gebed
voor ons vruchtbaar worden
in het voetspoor van uw beminde Zoon,
uw Man van vrede,
uw Redder en Bevrijder voor heel onze wereld,
Jezus Christus, de Heer.
Angela Holleboom.

Doopsel

Op zondag 26 februari werd Levi Bastings in de kerk van Holset gedoopt. Dat hij Jezus als een echte vriend op zijn levensweg mag leren kennen.

Uitvaarten

Op zaterdag 4 februari namen we in de ochtend in de kerk van Vijlen afscheid van Maria Heijenrath-Jaminon die op 95-jarige leeftijd is overleden.

In de middaguren kwamen we weer in de kerk van Vijlen samen om afscheid te nemen van Stephan Ummels, die in de leeftijd van 86 jaar is overleden.

Op zaterdag 25 februari vond in de kerk van Vijlen de plechtige uitvaart plaats van Hubert Geerkens, die in de leeftijd van 94 jaar is overleden.

Dat zij mogen rusten in Gods hemelse vrede.

Zorg dat de parochie H. Martinus te Vijlen haar stem niet verliest!

Al heel wat jaren volgt het bisdom het beleid om tot grotere samenwerkingsverbanden tussen parochies te komen. Voor onze parochies betekent dit dat we sinds enkele jaren een samenwerkingsverband, een federatie vormen, bestaande uit de parochies van Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset. Deze federatie wordt bestuurd door het federatiebestuur, waarin voor elke parochie een of twee vertegenwoordigers zitting nemen. Helaas heeft de parochie van Vijlen op dit moment geen enkele vertegenwoordiger in dit federatiebestuur. Dit betekent dat de parochie van Vijlen haar stem niet kan laten gelden in de bestuursbesluiten die ook de parochie van Vijlen kunnen raken. Het is duidelijk dat dit een heel slechte zaak is. We hebben dan immers geen enkele mogelijkheid om te sturen als het gaat om besluiten over de parochie van Vijlen. We doen dan ook een zeer dringende oproep aan de parochianen om ernstig na te denken of men zich niet beschikbaar wil stellen om namens de parochie van Vijlen zitting te nemen in het federatiebestuur.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de pastoor of een van de leden van het parochieberaad.

Laat de parochie van Vijlen haar stem niet verliezen!

Nog meer zorgen

Maar er zijn nog meer zorgen. Sinds 1 januari hebben we in de kerk van Vijlen geen koster meer. We proberen het op dit moment zo goed en zo kwaad als het gaat dit op te vangen. Maar dit kan natuurlijk niet een blijvende situatie worden. We hebben een nieuwe koster broodnodig, en liefst meerdere personen voor het kosterwerk, zodat dit werk over meerdere personen verdeeld kan worden.

Helaas heeft sinds 1 januari nog geen enkele parochiaan gereageerd op de oproep voor een nieuwe koster en we zijn nu toch al twee maanden verder!

Heeft u interesse en wilt u meer informatie, neem dan contact op met de pastoor.

Schuttermis

Op zondag 19 maart viert Schutterij St. Joseph Vijlen haar patroonsfeest. Dit vieren zij ook speciaal in de eucharistieviering van 10.00 uur in de kerk van Vijlen. Deze viering zal opgeluisterd worden door ons kerkelijk zangkoor en het klaroenkorps van de schutterij. Het klaroenkorps is hiervoor al druk aan het repeteren.

Voorafgaand aan de viering zullen twee personen bij de kerkdeur staan met de jaarlijkse 'bloemetjesactie'. Hiermee steunt de kerkbezoeker de aanschaf van nieuwe uniformen en nieuw instrumentarium voor de vereniging.

De marketentsters zullen broden meenemen die tijdens de viering gezegend zullen worden. Deze zullen later door de schutters genuttigd worden in het schutterslokaal.

Na afloop van de viering zullen de overleden leden herdacht worden door het spelen van The Last Post en het bidden van 3 Onze Vaders en 3 Weesgegroetjes op het kerkhof.

Collecte voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

De collecte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië heeft in totaal € 182,55 opgebracht, waarvoor natuurlijk hartelijke dank.

Ziekenzalving

Vroeger had elke parochie een eigen pastoor en vaak één of meerdere kapelaans. Als men toen een priester nodig had voor de ziekenzalving, die toen nog bediening of H. Oliesel genoemd werd, was het normaal gesproken geen probleem om een priester te vinden. Het was toen ook gebruikelijk dat dit laatste sacrament echt op het allerlaatste moment toegediend werd en men dus meteen een priester nodig had. De tijden zijn echter sindsdien veranderd.

Tegenwoordig heeft één pastoor meerdere parochies. De kans is dus groot dat er niet meteen een priester gevonden kan worden. Als men dus

met de vraag voor de ziekenzalving tot het laatste moment wacht, is de kans groot dat er geen priester beschikbaar is.

De kerk noemt dit sacrament sinds het Tweede Vaticaans Concilie de ziekenzalving. Daarmee wil zij meer recht doen aan de betekenis van dit sacrament. Het is bedoeld voor de zieke op het moment dat men ziek is en dit levensbedreigend kan worden. Het is bedoeld om de zieke te sterken in het vertrouwen op God. Het kan de zieke al in een vroeg stadium rust geven op de weg naar het einde van het leven hier op aarde. Maar in het sacrament is ook opgesloten het gebed om genezing als dit mogelijk is. Als men bijvoorbeeld een zware risicovolle operatie moet ondergaan, is het ook mogelijk om de ziekenzalving te ontvangen. Dit sacrament kan ook meerdere malen toegediend worden, bijvoorbeeld als men ernstig ziek wordt en na een langere tijd een sterke verslechtering optreedt.

Daarom roept de kerk op om dit sacrament niet uit te stellen tot het allerlaatste moment, maar al in een vroeg stadium te vragen. Bovendien is de kans dan groter dat de zieke het sacrament zelf bewust kan ontvangen. Verder is het dan gemakkelijker om een priester te vinden en een voor ieder geschikt moment te vinden om het sacrament aan de zieke toe te dienen.

Wees daarom niet bang om al in een vroeg stadium de pastoor te benaderen voor een ziekenzalving!

Goede Week

Het volgende parochieblaadje opent met de Goede Week. Tijdens de dagen van het Paastridium, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is het niet mogelijk om een uitvaartdienst te houden in de vorm van een eucharistieviering. Indien er toch een uitvaartdienst gehouden moet worden, zal dit gebeuren in de vorm van een gebedsdienst.

Bijbelavond

Als er mensen zijn die interesse hebben om regelmatig samen te komen om meer te leren over bijbel en geloof en daar samen over te praten, dan kunnen zij zich melden bij de pastoor door middel van een briefje in de brievenbus of een e-mail. Als er voldoende belangstelling is kunnen we kijken of we dergelijke avonden kunnen gaan organiseren.