

# Parochieblad Vijlen-Lemiers-Holset



St. Martinuskerk Vijlen



St. Catharinakerk Lemiers



St. Lambertuskerk Holset

**1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023**

## **Cluster Vijlen-Lemiers-Holset**

Pastoor Schuffelers, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen

Telefoon 043-3061500/06-20663417.

E-mail: [pastoorschuffelers@hotmail.com](mailto:pastoorschuffelers@hotmail.com)

Diaken Klinkenberg

Telefoon 043-4552829.

E-mail: [r.klinkenberg@laudybouw.nl](mailto:r.klinkenberg@laudybouw.nl)

E-mail cluster: [st.martinusparochievijlen@ziggo.nl](mailto:st.martinusparochievijlen@ziggo.nl)

Website cluster: [www.vijlenparochiecluster.nl](http://www.vijlenparochiecluster.nl)

## **St. Martinusparochie Vijlen**

Telefoon 043-3061500. E-mail: [st.martinusparochievijlen@ziggo.nl](mailto:st.martinusparochievijlen@ziggo.nl)

Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL29RABO0155601113

Koster: Jan Limpens; telefoon 06-18931834

## Heilige missen

**Donderdag 1 juni 19.00 uur Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Feest**

### **Zondag 4 juni 10.00 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid**

Zeswekendienst Piet Loo; gestichte jaardienst voor alle levende en overleden leden van de familie Janssen-Groenen; gestichte jaardienst pastoor Wiel Janssen; gestichte jaardienst ouders Johan en Maria Delamboij-Schlembach en zoon Hubert; gestichte jaardienst ouders Jozef en Mina Schins-Hamers; Bertha Schepers-Niks (buurt Vijlenstraat) en Jan Schepers

**Donderdag 8 juni 19.00 uur**

### **Zondag 11 juni 9.00 uur Sacramentsdag, Hoogfeest Sacramentsprocessie**

*Kerkelijk zangkoor*

**Donderdag 15 juni 19.00 uur**

### **Zondag 18 juni 10.00 uur Elfde zondag door het jaar**

*Kerkelijk zangkoor*

1<sup>e</sup> Jaardienst Roland Bindels

**Donderdag 22 juni 19.00 uur Johannes Fisher en Thomas More**

### **Zondag 25 juni 10.00 uur Twaalfde zondag door het jaar**

**Donderdag 29 juni 19.00 uur Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen**

## St. Catharinaparochie Lemiers

Misintenties: Astrid Thewissen; telefoon 043-3065088;

e-mail: [ca.thewissen@gmail.com](mailto:ca.thewissen@gmail.com)

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL65RABO0152596666 of NL50INGB0001044683

t.n.v. St.Catharinakerk-gezinsbijdrage

Koster: Frans Evers; telefoon 06-18875363

### Heilige missen

**Zaterdag 3 juni 18.00 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid**

**Dinsdag 6 juni 19.00 uur H. Norbertus, bisschop**

**Zaterdag 10 juni 18.00 uur Sacramentsdag, Hoogfeest**

Jaardienst Jozef Pleijers; Annie Pleijers-Cruz

**Dinsdag 13 juni 19.00 uur H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar**

**Zaterdag 17 juni 18.00 uur Elfde zondag door het jaar**

**Dinsdag 20 juni 19.00 uur**

**Zaterdag 24 juni 18.00 uur Twaalfde zondag door het jaar**

**Dinsdag 27 juni 19.00 uur H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar**

### St. Lambertusparochie Holset

Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus

Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351

### Heilige missen

**Zondag 4 juni 9.15 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid**

**Sacramentsprocessie**

*Gezongen H. Mis.* Hub Somers

**Maandag 5 juni 13.45 uur HH. Bonifatius en gezellen, martelaren**

Ter ere van de H. Genoveva; voor alle intenties uit het intentieschrift voor de maand mei

**Zondag 11 juni 11.15 uur Sacramentsdag**

*Gezongen H. Mis.* Wiel Huis

**Maandag 12 juni 13.45 uur**

Tere van de H. Genoveva

**Zondag 18 juni 11.15 uur Elfde zondag door het jaar**

*Gezongen H. Mis.*

**Maandag 19 juni 13.45 uur H. Romualdus, abt**

Ter ere van de H. Geneveva

**Zondag 25 juni 11.15 uur Twaalfde zondag door het jaar**

*Gezongen H. Mis*

**12.30 uur Doopsel Lenn Pazdera**

**Maandag 26 juni 13.45 uur**

Ter ere van de H. Geneveva

### **Na Pinksteren verder met de H. Geest**

We hebben op 27/28 mei het Hoogfeest van Pinksteren gevierd. Daarmee hebben we de Paastijd afgesloten. Maar dan begint het pas. We moeten net als de leerlingen met het verrijzenisgeloof op pad. Daartoe hebben we de gave van de Heilige Geest ontvangen. Maar wat is dat?

De heilige Geest is geen magisch tovermiddelje dat al onze problemen oplost: Hij is de kracht om door het Kruis heen te kunnen gaan, terwijl wij er liever omheen willen lopen. Hij laat ons Jezus volgen tot op het kruis. Als wij Jezus gaan volgen, verwachten we bewust of onbewust dat we nu al in een paradijselijke toestand kunnen leven, terwijl Hij eerder met ons de weg van het Kruis zal bewandelen:

Ik vroeg om kracht

En ontving moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid

En ik kreeg problemen om op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed

En ik kreeg verstand om te kunnen werken.

Ik vroeg om moed

En ik kreeg obstakels om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde

En ik kreeg mensen op mijn weg met problemen die ik helpen kon.

Ik vroeg om gunsten  
En ik ontving kansen.

Ik kreeg NIETS wat ik wilde,  
Maar ontving ALLES wat ik nodig had.

Dat is de werking van de heilige Geest, dat is de manier waarop Christus nog steeds bij ons aanwezig is als de levende Heer die ons naar de Vader brengt.  
*Uit: Komt en ziet. Overwegingen bij het Evangelie van Johannes. Pater Joannes M. Touw.*

### **Sacramentsprocessie**

Bij de Sacramentsprocessie staat de H. Eucharistie centraal. Het gaat hier over een geheim van ons geloof, want onder de gedaanten van brood en wijn komt de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, zelf aanwezig. Dit geloof is helemaal gebaseerd op de woorden van de Heer bij het Laatste Avondmaal op de avond voor Hij aan het kruis stierf. Hij wist dat Hij de volgende dag zou sterven en gaf toen de Eucharistie als afscheidsgeschenk aan Zijn Kerk. Het geloof in het H. Sacrament is onbegrijpelijk voor wie het licht van het geloof niet gekregen heeft, net als het geloof dat die man uit Nazaret die aan het kruis gestorven is ook de Zoon van God is.

Hun ogen, oren, neus, smaak noch tastzin konden de apostelen leren dat die man met wie ze optrokken de Zoon van God was. Hij zag eruit zoals andere mannen. Net zomin kunnen onze zintuigen ons leren dat de Zoon van God werkelijk in het H. sacrament aanwezig is. Alleen met de ogen van het geloof kunnen wij inzien en aanvaarden dat dit brood en deze wijn door de woorden van de priester "Dit is mijn Lichaam" en "Dit is Mijn Bloed" veranderen in Zijn Lichaam en Bloed.

Zoals de apostelen niet inzagen en begrepen dat die Jezus waar zij mee optrokken de Zoon van God was voordat zij de gave van het geloof van de H. Geest gekregen hadden, zo kunnen ook wij niet geloven in dit grote geheim zonder dat wij de gave van geloof hebben ontvangen. Om deze gave van het geloof te kunnen krijgen moet ons dit geloof verkondigd worden en moet daarnaast in ons een persoonlijke band met onze Heer en God groeien. Van dit geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in het H. Sacrament getuigen wij in de Sacramentsprocessie. Het is op dit geloof dat de aanbidding van het H. Sacrament gebaseerd is.

Het gebruik van het houden van een sacramentsprocessie rond het feest van

Sacramentsdag is in onze streken ontstaan, nl. in Luik, m.n. onder invloed van de H. Juliana van Cornillon. In het midden van de 13de eeuw werd het een algemeen gebruik in de hele Kerk.

Tijdens de sacramentsprocessie draagt de priester de H. Hostie in een monstrans. Het is een gebruik dat hij dan onder een baldakijn loopt die "hemel" (ook wel processiehemel) heet.

### **Sacramentsprocessies in Vijlen, Lemiers en Holset**

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de traditie van de Sacramentsprocessie zowel in Vijlen als in Lemiers als in Holset dankzij de inzet van velen nog steeds behouden is gebleven.

Ook dit jaar vinden in alle drie de dorpsgemeenschappen de Sacramentsprocessies plaats.

#### **Holset**

Als eerste is Holset aan de beurt. Op zondag 4 juni openen we om 9.15 uur met de Eucharistieviering. Daarna vertrekt de processie vanaf de kerk van Holset. We trekken langs de rustaltaren Holsetterheide, Kasteel Vaalsbroek, Weierplein en de Grot om daarna de processie af te sluiten met de zegen in de kerk. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie.

#### **Vijlen**

Op zondag 11 juni is Vijlen aan de beurt. We beginnen met de Eucharistieviering om 9.00 uur. Daarna trekken we in processie door de straten van Vijlen. We lopen over de Vijlenberg richting Mamelisserweg en gaan daar richting Oude Trichterweg en vervolgens richting Van Renessestraat. We volgen daarna de Pastoor Schleidenstraat naar de Pastorijweg, waar het rustaltaar staat. Daarna gaan we richting "De Koel" alwaar de processie wordt ontbonden met de zegen met het H. Sacrament. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in "De Koel".

#### **Lemiers**

Tot slot is op zondag 2 juli de Sacramentsprocessie in Lemiers. Om 9.30 uur starten we met de processie vanaf de kerk van Lemiers. Via de Klaasvelderweg gaan we naar de Schoolstraat waar het eerste rustaltaar staat. Daarna gaan we terug naar de Klaasvelderweg en van daar naar de Berensbergstraat waar het tweede rustaltaar staat. Dan gaan we via de

Thimusstraat en de Catharinastraat terug naar de Klaasvelderweg. We steken de Rijksweg over en lopen naar het kasteel. De processie wordt bij het kasteel afgesloten met het vieren van de heilige Eucharistie. Tot slot is er dan nog een gezellig samenzijn bij het kasteel.

### **Processie**

We vieren wat Jezus voor ons heeft gedaan  
en ontvangen de kracht om Hem na te volgen.

We vieren dus in de Eucharistie  
dat Jezus Christus  
zichzelf aan ons geeft  
als voedsel voor onze ziel.

We hebben Hem hier ontmoet  
en zo gaan we straks naar buiten;  
met de Heer onder ons,  
onder de gedaante van het Brood  
in de sacramentsprocessie.

Die processie is een beeld van ons leven:  
ons leven is een pelgrimstocht,  
een processie,  
de Heer is in ons midden.

Hij is vaak verborgen,  
zoals hier onder de gedaante van het brood,  
maar wie Hem zoekt,  
zal Hem vinden.

### **Uitvaarten**

Op maandag 2 mei hebben we in de kerk van Lemiers afscheid genomen van Ria Kremer-Hendriks. Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

Op zaterdag 26 mei vond de uitvaartplechtigheid van Kethy Schijns-Kerstgens in de kerk van Holset plaats. Zij mocht de gezegende leeftijd van 92 jaar bereiken.

Dat zij mogen rusten in Gods hemelse vrede en de nabestaanden in de boodschap van de verrijzenis hun steun, kracht en troost mogen vinden.

## **Doopsels**

Op zondag 14 mei werd in de kerk van Vijlen Macy Morsman-Claessens gedoopt. Dat zij op haar levensweg Jezus echt mag leren kennen als een ware Vriend.

## **Huwelijken**

Op donderdag 25 mei hebben in de kerk van Holset Guillaume Beugels en Danique Prevoo aan elkaar het ja-woord gegeven in het sacrament van het huwelijk. Dat God hun onderlinge liefde steeds mag voeden, versterken en verdiepen.

## **Koster**

Sinds kort hebt u een nieuw gezicht als koster in de kerk van Vijlen gezien. Het is Jan Limpens, die zich bereid heeft verklaard om diverse kosterwerkzaamheden te gaan verrichten. We zijn daar natuurlijk superblij mee. Maar het zou goed zijn om de kosterwerkzaamheden over meerdere personen te verdelen, zodat dit werk niet op maar één paar schouders komt te rusten. Heeft u interesse neem dan contact op met de pastoor.

## **Een grote zorg**

Er blijft nog een heel grote zorg over. Al langer zijn we op zoek naar mensen die de parochie van Vijlen willen vertegenwoordigen in het federatiebestuur. Op dit moment is de parochie Vijlen helemaal niet vertegenwoordigd in dit federatiebestuur. Dit betekent dat de stem van Vijlen bij het nemen van beslissingen niet gehoord wordt en de andere parochies beslissingen nemen over de parochie Vijlen. Als dan beslissingen genomen worden die in het nadeel zijn van de parochie Vijlen heeft men natuurlijk geen recht van spreken om hier bezwaar tegen te maken. Het is dus van wezenlijk belang dat de parochie Vijlen ook haar stem kan laten horen in het federatiebestuur. Wie wil dit op zich nemen? U kunt contact opnemen met de pastoor.