

# Parochieblad Vijlen-Lemiers-Holset



St. Martinuskerk Vijlen



St. Catharinakerk Lemiers



St. Lambertuskerk Holset

**1 juli 2023 tot en met 31 juli 2023**

## **Cluster Vijlen-Lemiers-Holset**

Pastoor Schuffelers, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen

Telefoon 043-3061500/06-20663417.

E-mail: [pastoorschuffelers@hotmail.com](mailto:pastoorschuffelers@hotmail.com)

Diaken Klinkenberg

Telefoon 043-4552829.

E-mail: [r.klinkenberg@laudybouw.nl](mailto:r.klinkenberg@laudybouw.nl)

E-mail cluster: [st.martinusparochievijlen@ziggo.nl](mailto:st.martinusparochievijlen@ziggo.nl)

Website cluster: [www.vijlenparochiecluster.nl](http://www.vijlenparochiecluster.nl)

## **St. Martinusparochie Vijlen**

Telefoon 043-3061500. E-mail: [st.martinusparochievijlen@ziggo.nl](mailto:st.martinusparochievijlen@ziggo.nl)

Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL29RABO0155601113

Koster: Jan Limpens; telefoon 06-18931834

## **Heilige missen**

### **Zondag 2 juli 10.00 uur Dertiende zondag door het jaar**

1<sup>e</sup> jaardienst Ramon Loo; gestichte jaardienst Tilla Tychon-Mohnen; Lambert Janssen en familie Janssen

### **Donderdag 6 juli 19.00 uur H. Maria Goretti, maagd en martelares**

### **Zondag 9 juli 10.00 uur Veertiende zondag door het jaar**

*Kerkelijk zangkoor*

### **Donderdag 13 juli 19.00 uur H. Henricus**

### **Zondag 16 juli 10.00 uur Vijftiende zondag door het jaar**

Jaardienst Lieske Beckers-Hensgens; jaardienst ouders Sjeu Gelissen en Maria Gelissen-Wiertz; jaardienst Eed Driittij; gestichte jaardienst August Cox; gestichte jaardienst Stefan, Gerard en Anna Bischoff; gestichte jaardienst; Martin Wiertz; gestichte jaardienst Bepke Wiertz; gestichte jaardienst ouders Jo en Trautje Heinen-Wiertz; gestichte jaardienst Johan en Lena Wiertz-Cox

### **Donderdag 20 juli 19.00 uur H. Apollinaris, bisschop en martelaar**

### **Zondag 23 juli 10.00 uur Zestiende zondag door het jaar**

*Kerkelijk zangkoor*

Zeswekendienst John Kohl; gestichte jaardienst Anny Loo-Pelzer; Bertha en Jan Schepers-Niks (offergang)

### **Donderdag 27 juli 19.00 uur H. Titus Brandsma, priester en martelaar**

### **Zondag 30 juli 10.00 uur Zeventiende zondag door het jaar**

## **St. Catharinaparochie Lemiers**

Misintenties: Astrid Thewissen; telefoon 043-3065088;

e-mail: [ca.thewissen@gmail.com](mailto:ca.thewissen@gmail.com)

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL65RABO0152596666 of NL50INGB0001044683

t.n.v. St.Catharinakerk-gezinsbijdrage

Koster: Frans Evers; telefoon 06-18875363

## Heilige missen

### **Zondag 2 juli 9.00 uur Processie**

Jaardienst ouders Lux-Frederiks en ouders Huits-Smeets; Jozef Pleijers en Annie Pleijers-Cruz; Math Lux; ouders Ritterbecks-van Wezel en John Kohl

### **Dinsdag 4 juli 19.00 uur H. Elisabeth van Portugal**

### **Zaterdag 8 juli 18.00 uur Veertiende zondag door het jaar**

Zeswekendienst Maria Kremer-Hendriks; jaardienst Laurens Hoppermans

### **Dinsdag 11 juli 19.00 uur H. Benedictus, abt en patroon van Europa**

### **Zaterdag 15 juli 18.00 uur Vijftiende zondag door het jaar**

### **Dinsdag 18 juli 19.00 uur**

### **Zaterdag 22 juli 18.00 uur Zestiende zondag door het jaar**

Zeswekendienst Mathieu Langohr; Hans Kremer

### **Dinsdag 25 juli 19.00 uur H. Jakobus, apostel, feest**

### **Zaterdag 29 juli 18.00 uur Zeventiende zondag door het jaar**

## St. Lambertusparochie Holset

Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus

Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351

## Heilige missen

### **Zondag 2 juli 11.15 uur Dertiende zondag door het jaar**

*Gezongen H. Mis.*

### **Maandag 3 juli 13.45 uur H. Tomas, apostel, feest**

Ter ere van de H. Genoveva; voor alle intenties uit het intentieschrift voor de maand juni

**Zondag 9 juli 11.15 uur Veertiende zondag door het jaar**

*Gezongen H. Mis.*

Zeswekendienst Vera Franssen; ouders Chris en Mini Huis-Lux en zoon Wiel Huis

**Maandag 10 juli 13.45 uur**

Tere van de H. Genoveva

**Zondag 16 juli 11.15 uur Vijftiende zondag door het jaar**

*Gezongen H. Mis.*

Tonny Ploumen-Francort en Guillaume Francort

**Maandag 17 juli 13.45 uur**

Ter ere van de H. Genoveva

**Zondag 23 juli 11.15 uur Zestiende zondag door het jaar**

*Gezongen H. Mis*

**Maandag 24 juli 13.45 uur**

Ter ere van de H. Genoveva

**Zondag 30 juli 11.15 uur Zeventiende zondag door het jaar**

*Gezongen H. Mis*

**Maandag 31 juli 13.45 uur H. Ignatius van Loyola, priester**

Ter ere van de H. Genoveva

**Sacramentsprocessies in Lemiers**

Op zondag 2 juli is de Sacramentsprocessie in Lemiers. Om 9.00 uur (dus niet om 9.30 uur zoals eerder vermeld!) starten we met de processie vanaf de kerk van Lemiers. Via de Klaasvelderweg gaan we naar de Schoolstraat waar het eerste rustaltaar staat. Daarna gaan we terug naar de Klaasvelderweg en van daar naar de Berensbergstraat waar het tweede rustaltaar staat. Dan gaan we via de Thimusstraat en de Catharinastraat terug naar de Klaasvelderweg. We steken de Rijksweg over en lopen naar het kasteel. De processie wordt bij het kasteel afgesloten met het vieren van de heilige Eucharistie. Tot slot is er dan nog een gezellig samenzijn bij het kasteel.

## **Uitvaarten**

Op woensdag 31 mei hebben we in de kerk van Holset afscheid genomen van Vera Franssen-Bleijlevens. Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Op zaterdag 10 juni vond de uitvaartplechtigheid van John Kohl in de kerk van Vijlen plaats. Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Op donderdag 15 juni namen we in de kerk van Holset afscheid van Anneke Nix-Kikken, die in de leeftijd van 91 jaar overleed.

Op zaterdag 17 juni zijn we in de kerk van Lemiers samengekomen om afscheid te nemen van Mathieu Langohr. Hij mocht de gezegende leeftijd van 96 jaar bereiken.

Dat zij mogen rusten in Gods hemelse vrede en de nabestaanden in de boodschap van de verrijzenis hun steun, kracht en troost mogen vinden.

## **Doopsels**

Op zaterdag 10 juni werd in de kerk van Vijlen Conor Cratsborn gedoopt.

Op zondag 25 juni werd in de kerk van Holset Lenn Pazdera gedoopt.

Dat zij op hun levensweg Jezus echt mogen leren kennen als een ware Vriend.

## **Dekenale bedevaart naar Banneux**

### **Kom, Maria roept je!**

Op donderdag 24 augustus gaan de parochies van het dekenaat Gulpen weer op bedevaart naar Banneux.

### **Programma**

- Ca. 9.00 uur - vertrek met bussen; opstapplaatsen in bijna iedere parochie
- 11.00 uur - Plechtige Hoogmis met deken P. Bronneberg als hoofdcelebrant. De priesters van het dekenaat zullen concelebreren. De preek wordt verzorgd door kapelaan Jijomon
- 14.00 uur - Gebedsweg van de Genadekapel naar de Bron
- 15.00 uur - Plechtig Lof met ziekenzegening in de grote kerk
- 16.30 uur - thuisreis

Kosten: € 18,00 te voldoen bij aanmelding.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot pastoor Schuffelers of diaken Klinkenberg.  
Aanmelden vóór 10 juli 2023.

### **Dag voor grootouders**

We kennen allemaal Vaderdag en Moederdag. Dat zijn geen kerkelijke feesten, hoewel er op die dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en moeders wordt gebeden. Wat sinds twee jaar wel een kerkelijke feestdag is: is de Dag voor Grootouders.

Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde zondag van juli. Dit jaar is dat op 23 juli. Deze dag is niet toevallig gekozen, want het is de zondag vóór de feestdag van de Heiligen Anna en Joachim, de opa en oma van Jezus. Het is een mooie gelegenheid om midden in de zomervakantie even stil te staan bij al die grootouders, die soms misschien een beetje vergeten worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder bezoek van hun kinderen en kleinkinderen moeten stellen. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat zij voor ons gedaan hebben.

### **Hoe Sint-Christoffel patroonheilige van de reizigers werd**

Veel mensen gaan de komende tijd weer reizen. Sint-Christoffel staat bekend als patroonheilige van de reizigers. Veel mensen hebben een afbeelding van Christoffel in hun auto of aan een sleutelhanger. Maar waarom net hij?

De meest gangbare versie vertelt het verhaal van een reus die in de derde eeuw in Klein-Azië leefde en daar reizigers op zijn schouders over een wilde rivier zette, in de hoop daarmee in dienst te kunnen treden bij de machtigste koning ter wereld. Toen hij op een dag een kind wilde overzetten, werd dat tijdens de overtocht steeds zwaarder. Toen hij opkeek zag Christoffel dat hij Jezus op zijn schouders droeg. Christoffel begreep dat hij de grootste koning nu gevonden had. Hij liet zich dopen en trok de rest van zijn leven als prediker rond. De Latijnse naam Christoforus betekent ook letterlijk 'Christus-drager'.

Hoewel de feestdag van Sint-Christoffel sinds de vernieuwing van de liturgie in 1969 niet meer officieel op de liturgische kalender staat, is hij onverminderd populier als beschermheilige van reizigers. In Limburg kennen we 'Sjtuf' natuurlijk ook als patroonheilige van de kathedraal en van de bisschopsstad Roermond.

## **Reisgebed**

Goede God, U gaf geborgenheid aan Abraham en Sara  
toen zij wegtrokken uit het land Ur.

U smeedde zwervers samen tot een hecht volk  
toen zij op weg waren naar het land van de Belofte.

En wijzen uit het Oosten wees U door een ster  
de weg naar het kind van Bethlehem.

Maak ook ons tot uw mensen, samen onderweg.

Vergezel ons op onze tocht door het leven.

Wees tijdens hitte een koele schaduw

en bij regen en ontij een veilige beschutting,

wees een schild tegen onze angsten

en een stok op glibberige paden.

Geef ons perspectief als wij de moed verliezen.

Mogen wij op onze levensweg uw goedheid ontmoeten

en tijdens onze reis en levensloop

Uw bevrijdende aanwezigheid ervaren.

Wijs ons de weg naar de vrede,

naar een wereld waar ieder tot zijn recht komt.

Dat wij ons ook laten leiden door woord en voorbeeld

van Johannes de Doper, de Wegbereider,

en zo mogen aankomen bij Hem die Hij aankondigde:

Jezus Christus uw Zoon, onze Heer,

Amen.

## **Periodiek schenken aan de parochie**

Parochies zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen. Wie regelmatig een gift doet aan een parochie kan een groot deel van het bedrag terugkrijgen van de belastingdienst. Dit kan als het om een zogeheten periodieke schenking gaat. Parochies zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het voordeel van een periodieke schenking ten opzichte van een gewone jaarlijkse gift, is dat het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is veel hoger is. Wie aan alle voorwaarden voldoet, mag de periodieke gift zelfs volledig aftrekken van de belasting. Dit laatste is natuurlijk buitengewoon interessant, omdat het de moeite waard maakt om een grote gift te doen.

Het voordeel van een periodiek schenking voor de plaatselijke kerk is dat de parochie voor meerdere jaren verzekerd is van inkomsten.

De voorwaarden waaraan een periodieke schenking moet voldoen, zijn de volgende: het moet gaan om een jaarlijkse gift van hetzelfde bedrag aan dezelfde parochie, het bedrag moet minstens vijf jaar achter elkaar worden betaald (langer mag natuurlijk ook) en er moet een schriftelijke overeenkomst zijn gesloten, waarin de hoogte en de duur van de periodieke gift zijn vastgelegd. Uiteraard moet de gift helemaal vrijwillig worden gedaan en mag de gever er niets voor terugkrijgen, want dan zou het geen gift meer zijn. Een groot verschil met een gewone gift is dat er voor een periodieke gift geen fiscale drempel geldt.

Wilt u een overeenkomst sluiten om een periodieke gift te doen? Neem dan even contact op met de penningmeester van de parochie. Hij/zij kan u precies uitleggen hoe u zo'n overeenkomst sluit.

### **Herdenkingsplaquette oorlogsslachtoffers Vijlen**

De Noabere va Viele hebben bij een onderzoek meer gegevens ontdekt over Frans Laschet, een 17-jarige Vijlenaar, die vanwege de Duitse roots van zijn grootvader in 1943 opgeroepen werd om zijn dienstplicht te vervullen in het Duitse leger. Een lot dat in die tijd veel jongens met een Duitse vader of grootvader met hem deelden. Als zogenaamde Ausland Deutscher is hij is bij een Flak-eenheid terecht gekomen en uiteindelijk in augustus 1944 ingezet aan het oostfront. Tot die tijd heeft hij regelmatige brieven geschreven naar zijn moeder, maar dan komen er ineens geen brieven meer. Van het Duitse leger krijgt zijn moeder te horen dat hij vermist is. Ze heeft tot in de jaren '50 via het Rode Kruis proberen te achterhalen wat er met hem gebeurd is. Dat leverde geen resultaat op. Middels archiefonderzoek in binnen en buitenland is men er in geslaagd zijn diensttijd te reconstrueren. Frans blijkt in januari 1945 te zijn overleden in het gevangenenkamp in Uljonowsk. Hij was slechts 19 jaar oud. Besloten is dat Frans ook een plek verdient op de herdenkingsplaquette in de kerktoren waar de 5 andere Vijlense oorlogsslachtoffers op vermeld staan.

Door broeder Leo Disch van de abdij Benedictusberg (Mamelis) is Frans inmiddels op de herinneringsplaquette toegevoegd.