

# Parochieblad Vijlen-Lemiers-Holset



St. Martinuskerk Vijlen



St. Catharinakerk Lemiers



St. Lambertuskerk Holset

**1 april 2023 tot en met 30 april 2023**

## **Cluster Vijlen-Lemiers-Holset**

Pastoor Schuffelers, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen

Telefoon 043-3061500/06-20663417.

E-mail: [pastorschuffelers@hotmail.com](mailto:pastorschuffelers@hotmail.com)

Diaken Klinkenberg

Telefoon 043-4552829.

E-mail: [r.klinkenberg@laudybouw.nl](mailto:r.klinkenberg@laudybouw.nl)

E-mail cluster: [st.martinusparochievijlen@ziggo.nl](mailto:st.martinusparochievijlen@ziggo.nl)

Website cluster: [www.vijlenparochiecluster.nl](http://www.vijlenparochiecluster.nl)

## **St. Martinusparochie Vijlen**

Telefoon 043-3061500. E-mail: [st.martinusparochievijlen@ziggo.nl](mailto:st.martinusparochievijlen@ziggo.nl)

Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL29RABO0155601113

Koster: vacant

## **Heilige missen**

**Zondag 2 april 10.00 uur Palmzondag**

*Kerkelijk zangkoor.* Jaardienst Petra Driettij-Mullenders; Lambert Janssen en familie Janssen; Bertha Schepers-Niks (buurt Vijlenstraat) en Jan Schepers; gestichte jaardienst Ger en Mien Schmeetz-Hustings; gestichte jaardienst Jozef Hamers en Eliza Hacking en voor Sjef Hamers en Maria Hamers en naaste familie; 1<sup>e</sup> jaardienst Jef Niks en tevens als jaardienst Theresia Niks-Demollin

**Donderdag 6 april 19.00 uur Witte Donderdag**

*Kerkelijk zangkoor*

**Vrijdag 7 april 15.00 uur Goede Vrijdag - Herdenking lijden en sterven van de Heer**

*Kerkelijk zangkoor*

**Vrijdag 7 april 19.00 uur Goede Vrijdag - Kruisweg bij het Mariabeeld**

**Zaterdag 8 april 20.00 uur Paaswake**

*Kerkelijk zangkoor*

**Zondag 9 april 10.00 uur Pasen**

Zeswekendienst Hubert Geerkens; gestichte jaardienst ouders Jozef en Anna Kerris-Brassel; jaardienst Monique Kusters

**Maandag 10 april 10.00 uur Tweede Paasdag**

*Kerkelijk zangkoor*

**Donderdag 13 april 19.00 uur**

Jaardienst Nettie Vaessen-Willems

**Zondag 16 april 10.00 uur Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid**

Gestichte jaardienst ouders Maria en Werner Jaegers-Mullenders; gestichte jaardienst Billa Mullenders

**Donderdag 20 april 19.00 uur**

Roland Bindels (verjaardag)

**Zondag 23 april 10.00 uur Derde zondag van Pasen**

Zeswekendienst Fien Baggen-Loozen; gestichte jaardienst Egidius Janssen en Maria Janssen-Wenders; Ennie Janssen-Clement

**Donderdag 27 april 10.00 uur Koningsdag**

*Kerkelijk zangkoor.* Voor alle levende en overleden koninklijk gedecoreerden van Vijlen, speciaal die ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar t.w. Mia Hounjet-Senden, Math Gulpen en Hubert Geerkens

## **Zondag 30 april Vierde zondag van Pasen**

Gestichte jaardienst ouders Joseph en Leentje Nicolaye-Jaminon; ouders Renardie-Baltus, zoon Jan en schoonzoon Hub; Hein Nicolaye

## **St. Catharinaparochie Lemiers**

Misintenties: Astrid Thewissen; telefoon 043-3065088;

e-mail: [ca.thewissen@gmail.com](mailto:ca.thewissen@gmail.com)

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL65RABO0152596666 of NL50INGB0001044683

t.n.v. St.Catharinakerk-gezinsbijdrage

Koster: Frans Evers 06-18875363

## **Heilige missen**

### **Zaterdag 1 april 18.00 uur Palmzondag**

Gestichte jaardienst Sjef Evers en Mia Evers-Janssen; jaardienst Wiel Cremer en Finy Cremer-Langohr

### **Dinsdag 4 april 19.00 uur**

### **Vrijdag 7 april 17.00 uur Goede Vrijdag - Kruisweg**

### **Zondag 9 april 11.30 uur Pasen**

CCK '74. Gestichte jaardienst ouders Kerris-Labriaire; Jozef Hendriks en Lenie Hendriks-Lux; Laurens Hoppermans

### **Dinsdag 11 april 19.00 uur**

### **Zaterdag 15 april 18.00 uur Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid**

Familie Raymond en Mathilde Schenk-Schram en familie Schram-Smeets

### **Dinsdag 18 april 19.00 uur**

### **Zaterdag 22 april 18.00 uur Derde zondag van Pasen**

#### **Erewacht H. Expeditus**

Voor de levende en overleden leden van de erewacht St. Expeditus; Harry Cruts en Tiny Cremer-Baggen

### **Dinsdag 25 april 19.00 uur H. Marcus, evangelist**

### **Zaterdag 29 april 18.00 uur Vierde zondag van Pasen**

Gestichte jaardienst Harry Vaessen en Maria Vaessen-Cruz

## **St. Lambertusparochie Holset**

Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus

Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351

### **Heilige missen**

**Zondag 2 april 11.15 uur Palmzondag**

*Gezongen H. Mis.*

**Maandag 3 april 13.45 uur**

Ter ere van de H. Geneveva; voor alle intenties uit het intentieschrift van de maand maart

**Zondag 9 april 11.15 uur Pasen**

*Gezongen H. Mis. Frans Frijns*

**Maandag 10 april 11.15 uur Tweede Paasdag**

*Gezongen H. Mis Tere van de H. Geneveva*

**Zondag 16 april 11.15 uur Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid**

*Gezongen H. Mis.*

**Maandag 17 april 13.45 uur**

Ter ere van de H. Geneveva

**Zondag 23 april 11.15 uur Derde zondag van Pasen**

*Gezongen H. Mis*

**Maandag 24 april 13.45 uur**

Ter ere van de H. Geneveva

**Zondag 30 april 11.15 uur Vierde zondag van Pasen**

*Gezongen H. Mis*

### **Overzicht vieringen Goede Week**

**Witte donderdag 6 april**

19.00 uur: St. Martinuskerk Vijlen met kerkelijk zangkoor

## **Goede Vrijdag 7 april**

15.00 uur: Herdenking lijden en sterven; St Martinuskerk Vijlen met kerkelijk zangkoor

17.00 uur: Kruisweg; St. Catharinakerk Lemiers

19.00 uur: Kruisweg; Mariamonument Vijlen met kerkelijk zangkoor

## **Paaszaterdag 8 april**

20.00 uur: Paaswake; St. Martinuskerk Vijlen met kerkelijk zangkoor

## **Paaszondag 9 april**

10.00 uur: St. Martinuskerk Vijlen

11.15 uur: St. Lambertuskerk Holset met kerkelijk zangkoor

11.30 uur: St. Catharinakerk Lemiers met CCK '74

## **Paasmaandag 10 april**

10.00 uur: St. Martinuskerk Vijlen met kerkelijk zangkoor

11.15 uur: St. Lambertuskerk Holset met kerkelijk zangkoor

## **Pasen**

Als we binnenkort weer Pasen vieren herdenken we de opoffering van Jezus voor ons, maar ook dat Zijn leven sterker is dan de dood. Maar ook voor elke dag in ons leven heeft Jezus een boodschap voor ieder van ons persoonlijk. Vlak voor het Laatste Avondmaal brengt Jezus Zijn leerlingen in verwarring door hun voeten te wassen. Jezus verlaagt zich niet door deze handeling zelf te verrichten, integendeel. Hij raakt Zijn leerlingen op een bijzondere wijze aan als teken van liefde en verbondenheid. Jezus drukt hiermee iets fundamenteels uit: 'Ik sta dicht bij jullie en schenk jullie Mijn liefde en verbondenheid. Zoals Ik dit bij jullie doe, doe dat ook bij jullie naasten'. Het gaat natuurlijk om meer dan het wassen van de voeten; het gaat om de boodschap die daarmee samenhangt. Sta dichtbij elkaar. Steun elkaar. Ga respectvol met elkaar om. Je bent niet meer of minder dan je naaste. Je bent waardevol voor de ander, zelfs in ogenschijnlijk eenvoudige en nederige dingen als het wassen van elkaars voeten. Verbonden zijn met elkaar kan op veel praktische manieren; geloofsverbondenheid gaat veel dieper. Je moet bereid zijn om te delen met je hart. Herkenning van elkaars geloofservaringen is een geweldig geschenk om mee te maken. Jezus leidt ons steeds naar ons zelf. Wees bewust van je doen en laten. Jezus leert ons ook naar elkaar om te zien, aandacht te hebben voor elkaar en elkaar te steunen. Je bent altijd bijzonder voor elkaar, wanneer je jezelf durft te zijn. Leeftijd, achtergrond, cultuurverschillen of uiteenlopende levenservaringen zijn niet belangrijk wanneer je elkaar ontmoet in geloofsverbondenheid. De dimensie waarin we contact hebben met de ander kent geen tijd of leeftijd. Dat is de dimensie van

ons geestelijke hart. Harten van mensen die aangestuurd worden door de eeuwige liefde uit de bron van ons bestaan.

Elkaar ontmoeten in verbondenheid in een gesprek met geloofs- en of gevoelsherkenning geeft adem om te leven. Herkenning van verdriet, herkenning van vreugde, herkenning van de kracht om door te gaan. We zijn op een bijzondere wijze met elkaar verbonden door liefde die geen onderscheid maakt tussen mensen. Verbondenheid die gegrondvest is op Gods liefde. Verbondenheid die door Jezus aan ons zichtbaar werd gemaakt.

### **Paasgedicht**

Nu is de morgen gerezen  
boven de dood en het graf,  
van angstig hopen en vrezen  
hangt Gods rijk niet meer af;

allen die zijn gekomen  
op deze derde dag,  
zien 't Eeuwig Licht ontstromen  
waar Christus begraven lag;

engelen en heiligen knielen  
waar de Zoon verheerlijkt staat:  
Zon voor Wie de duivelen vielen,  
Die niet meer ondergaat!

Zingende en in verblijden  
met alle zielen tezaam,  
Winnaar der hel, door Uw lijden  
loven ook wij Uwen Naam!

### **Pasen vroeger**

Vroeger was Pasen een groot feest.  
Niet alleen omdat de paashaas,  
er met zijn gekleurde eitjes was geweest.  
Pa en ma beiden zeer in hun sas,  
omdat de kinderbijslag binnen was.  
Alle kinderen in het nieuw gestoken,  
ik een jurk met mooie stroken.  
Met Pasen allemaal aangetreden,  
naar de kerk, voor de paasgebeden.  
Snel gingen we weer naar huis

lekker ontbijten, met gekleurde eieren  
in de keuken rondom het warme fornuis.  
Daarna was het met de pret gedaan,  
de mooie nieuwe kleren moesten uit.  
Die mochten we alleen op zondag aan.

### **Maak mij tot instrument van uw vrede** *Franciscus van Assisi*

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:  
Laat mij liefde brengen waar haat is,  
eenheid waar verdeeldheid heerst,  
vergiffenis aan wie zwak zijn,  
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
geloof aan wie twijfelt;  
laat mij licht brengen waar duisternis is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.  
Heer, help mij  
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn  
als om anderen gelukkig te maken;  
niet zozeer om zelf begrepen te worden  
als om anderen te begrijpen;  
niet zozeer om zelf getroost te worden  
als om anderen te troosten;  
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;  
want als ik geef, zal mij gegeven worden,  
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,  
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

### **Uitvaarten**

Op donderdag 9 maart hebben we in de kerk van Vijlen afscheid genomen van Fienie Baggen-Loozen die op 83-jarige leeftijd is overleden.

Op zaterdag 11 maart vond de uitvaartplechtigheid van Vic Blume-Schrouff in de kerk van Vijlen plaats. Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

Op zaterdag 18 maart namen we in de kerk van Holset afscheid van Frits Boormans. Hij overleed op 92-jarige leeftijd.

Dat zij mogen rusten in Gods hemelse vrede.

### **Koningsdag**

Op donderdag 27 april vieren we koningsdag. Deze dag wordt geopend met het hijsen van de Nederlandse driekleur en het zingen van het Wilhelmus op het schoolplein. Daarna wordt om 10.00 uur de heilige Mis opgedragen in de

St. Martinuskerk te Vijlen ter ere van onze koning, die opgeluisterd zal worden door ons kerkelijk zangkoor.

In verband met deze viering komt de avondmis van 19.00 uur te vervallen.

### **Hoe nu verder?**

In het vorige parochieblad werd een oproep gedaan voor kandidaten vanuit Vijlen voor het federatiebestuur en voor het kosterschap in Vijlen. Helaas is er geen enkele reactie binnengekomen. De grote vraag is nu: Hoe nu verder?

### **Erewacht St. Expeditus Lemiers**

De verering van de H. Expeditus in Lemiers is voor het eerst sinds 1903. Op 24 mei dat jaar werd een beeld geplaatst in kerk van Lemiers, vervaardigd door de Akense beeldhouwer Jos Sommers. Het is een houten beeld, dat een Romeins soldaat voorstelt, om het hoofd de gebruikelijke heiligenkrans, met in de linkerhand de martelpalm en de rechterhand die fier het kruis omhoog houdt. Op de dwarsbalk van het kruis staat "Hodie" (heden) als tegenhanger van "Cras" (morgen) dat de raaf aan de voet van de Heilige uitkrast. De heilige wordt vooral aangeropen in "echte hopeloze gevallen", waarin zeer spoedig hulp verwacht wordt. Vanuit Aken kwamen vele vereerder in processie en later met de bus, tot in de jaren negentig van de vorige eeuw, naar Lemiers. Door toedoen van rector W. Habbig werd de loterijclub "Verenigde vrienden" gevraagd het Allerheiligste te beschermen tijdens de processie van het rectoraat Lemiers. Op 1 januari 1925 ontstond uit dit initiatief de "Erewacht St. Expeditus Lemiers". De kerkelijke erewacht, enige in heel Nederland, is een tegenhanger van de burgerlijke schutterij, wat Lemiers nooit heeft gehad. De erewacht zet zich in voor de kerkelijke gebruiken, zoals organisatie van de jaarlijkse processie, bescherming van H. Sacrament voor, tijdens en na de processie, jubilea, installatie en afscheid van de priester. Jaarlijks is er een H. Mis voor de levende en overleden leden van de erewacht "St. Expeditus" waarbij men in "Grand tenue" aanwezig is. Deze zal dit jaar op 22 april in de parochiekerk van Lemiers plaats vinden. We zoeken nog enkele jonge leden om onze geledingen te versterken. Lijkt je dit wat, meld je aan! Meer informatie vindt je op facebooksite van de erewacht St. Expeditus.